



God Jul



Julbrev 2015

Tack alla vänner och släktingar för det gångna året! Vi har relativt god hälsa och mår efter omständigheterna bra, vilket vi är mycket tacksamma för. En del av årets händelser har vi dokumenterat på vår hemsida i form av fotografier – se länken - <http://www.valfridsson.net/ivan/bilder/>!

Några tankar och händelser sedan förra julbrevet.

Förra året hade vi ”lilljulafton” den 22 december hemma hos dottern Åsa i Älta. Det blev som vanligt ett mycket traditionellt julfirande med läsning av julevangeliet, gemenskap runt den goda maten, många julklappar – allt under god stämning.

Dagen efter deltog vi i LP:s julfirande i vår kyrka, där var ett 20-tal samlades runt det goda juldorset och vi fick lyssna till musik och livsberättelser.

Julaftonen firade vi i stillhet här hemma tillsammans med några inbjudna gäster, som inte hade någon nära att fira jul med.

Som framgår av bilderna har vi i år särskilt satsat på ett antal middags- och kaffebjudningar och vi tycker att det varit mycket givande och trevligt. Vi har fått lära känna våra vänner och grannar bättre.

Vid endast ett tillfälle i år var det perfekt is på Drevviken för långfärdsskridskor då man kunde njuta av att glida fram på den spegelblanka isen.

Elsie har och har haft fortsatta cirkulationsproblem i vänster ben efter den stora bypass-operationen i förra hösten. Ett antal mindre ingrepp har gjorts men problemen återkommer. Det blir fortsatt utredning och behandling.

Det här året har vi inte heller vistats på landet i Småland. Detta främst på grund av att vi har hjälpt en flyktingfamilj med deras boende. I mitten av juli var vi dock där nere och gjorde en del reparations- och målningsarbeten tillsammans med Gudmund & Birgitta.

Under året har vi besökt två större konferenser, dels Israels Vänners Värnamo-konferens i slutet av juni och dels Shaloms Västerås-konferens i Citykyrkan i slutet av oktober. Vi fick lyssna till mycket intressanta föredrag.

Under både våren och hösten gjorde vi kortare resor upp till Elsies hemtrakter och hälsade på släktingar och vänner. Det känns gott att få ha dessa årliga kontakter. Under höstresan deltog vi i ljusständnings-ceremonin i Bergsjö kyrka. Ett av alla dessa ljus var till minne av Greta (Elsies mor) som begravdes i Bergsjö församling i slutet av förra året.

Vi har under både våren och hösten varit aktiva i vår omtyckta Second Hand-verksamhet. Det är mycket stimulerande att arbeta där man känner och ser att man bidrar till att andra människor som har det svårt får hjälp och stöd på olika sätt, både i vårt närområde och ut över världen där stora behov finns.

Nu vill vi till slut önska Er en Fridfull Julhelg och ett Rikt, Gott och Välsignat

Nytt År! / *Elsie* och *Ivan* elsie@valfridsson.net / ivan@valfridsson.net

Titta gärna in på vår hemsida och skriv en hälsning i vår gästbok!

Hemsidans adress är: <http://www.valfridsson.net/ivan/>



Gott Nytt År!

