



# God Jul



Julbrev 2018

Tack alla vänner och släktingar för det gångna året! En del av årets händelser har vi dokumenterat på vår hemsida i form av fotografier – se länken - [http://www.valfridsson.net/ivan/bilder/!](http://www.valfridsson.net/ivan/bilder/)

Några tankar och händelser sedan förra julbrevet.

Förra året hade vi ”lilljulafton” den 16 december hemma hos Daniel, Linda och Neo. Det blev som vanligt ett mycket traditionellt julfirande med gemenskap runt den goda maten, många julklappar – allt under god stämning. Vi var 16 personer totalt.

Julaftonen blev lugn och stilla – vi hade två gäster, som vi bjöd på fika, middag, kvällsmat och julmusik – men framför allt mänsklig gemenskap.

Nyårsafton var vi ensam hemma, ute regnade det med några få plusgrader, inne var det varmt och skönt. Vi lyssnade på musik lade ett stort puzzel.

I år har vi fortsatt att hämta barnbarnet Neo från förskolan Gladan två gånger i veckan. Mycket stimulerande och trevligt!

Elsie har och har haft fortsatta cirkulationsproblem i vänster ben efter den stora by-pass-operationen hösten 2014. Ett mindre ingrepp har även behövt göras i maj i år. Det blir fortsatta kontroller.

Under våren har Elsie och jag varit på ett antal klassiska konserter Berwaldhallen – en njutbar present som vi fick i julklapp.

Söndagen den 13 maj for vi ner till landet. Det var soligt, varmt och skönt väder. Det blev gräsklippning och trimning i dagar två. Vi skrev även kontrakt för installation av fiber på landet.

Fredagen den 15 juni fick vi fint amerikabesök. Det var ungdomarna Tiffany och Walter Jensen (Walters mormors mor är Elsies moster). Vi bjöd dem på middag och gjorde tillsammans med dem en utflykt till Nynäshamn. Ett mycket trevligt och givande besök.

Den 26 juli for Elsie och jag upp till Bergsjö och skötte om hennes familjegrav.

I månadsskiftet juni/juli deltog vi i Israels Vänners Värnamo-konferens. Vi fick lyssna till mycket intressanta föredrag och träffade många goda vänner.

Under hela juli månad var vi nere på landet och hade det skönt. Vi hade gäster på besök och vi umgicks med släkt och vänner. Jag förberedde också den kommande fiberinstallationen genom att gräva ett dike från baksidan av huset ut till vägen. Det har varit mycket sol och värme och vi var ofta ner vid sjön och badade. Vi fick en god svartvinbärsskörd i år. Vi fick också besök av barnen och delar av deras familjer.

Den 17 juli bjöd Ella Hilliges oss på middag på restaurangen Parasollen i Varberg. Hon fyllde 88 år. Därefter fick vi kaffe och tårta i Espevik.

Den 15 augusti var vi på ett stiltigt bröllop i Hosjö kyrka, Falun. Det var barnbarnet Adam som sammanvigdes med Viktoria Söderberg. Efteråt bröllopfest med god mat och fin gemenskap.

Äppelskörden i år blev riktigt stor och vi har kokat mer äppelmos än vad vi brukar göra.

Vi hade planerat att åka ner till Danhäll över Allhelgonahelgen och inviga vårt nya fibernät men den annalkande födelsen av vårt åttonde barnbarn gjorde att vi stannade hemma. Den 6 november kl. 01:45 ringde Daniel och meddelade att nu var det dags att åka in till BB. Jag åkte dit till Neo och kl. 04:12 föddes Ida – årets absolut största händelse i vår familj!

Jag (Ivan) har under både våren och hösten varit aktiv i vår omtyckta Second Hand-verksamhet. Det är mycket stimulerande att arbeta där man känner och ser att man bidrar till att andra människor som har det svårt får hjälp och stöd på olika sätt, både i vårt närområde och ut över världen där stora behov finns.

Nu vill vi till slut önska Er en Fridfull Julhelg och ett Rikt, Gott och Välsignat Nytt År! / Elsie och Ivan [elsie@valfridsson.net](mailto:elsie@valfridsson.net) / [ivan@valfridsson.net](mailto:ivan@valfridsson.net)

Hemsidans adress är: <http://www.valfridsson.net/ivan/>



***Gott Nytt År!***

