



# God Jul



## Julbrev 2020

Tack alla vänner och släktingar för det gångna året!

Några tankar och händelser sedan förra julbrevet.

Förra året hade vi "lilljulafton" den 21 december hemma hos Åsa. Det blev som vanligt ett mycket traditionellt julfirande med läsning av julevangeliet, gemenskap runt den goda maten, julklappar – allt under god stämning. Vi var 20 personer totalt.

På julaftonens förmiddag besökte vi en vän på Handens sjukhus och på eftermiddagen fick vi besök av Daniel med familj. Under jul- och nyårshelgerna har vi också fått ha hand om de yngsta barnbarnen vid flera tillfällen till stor glädje för oss.

Den 10 februari var det åter dags för Elsie att läggas in på SÖS för en s.k. "balongsprängning" i en artär i sitt vänstra ben. Allt gick bra och efter ett dygn var hon åter hemma. Tyvärr så varade detta inte så länge – en ny serviceinsats skedde redan den 28 september det var då stopp i artären ner till foten.

I början av året hade vi anlitat ett företag för anläggning av ett nytt avloppssystem för vårt lantställe Danhäll. Det gamla systemet var föråldrat och klarade inte nu gällande krav. I slutet av februari blev anläggningen klar.

I år har vi till en början fortsatt att hämta barnbarnen Neo och Ida från förskolan Gladan två gånger i veckan. Mycket stimulerande och trevligt! Men så helt plötsligt kom det rykten om ett smittosamt virus (Corona) som börjat spridas i Kina och några veckor senare hade det spridit sig över större delen av världen – också till Sverige. Den 4 mars var det 16 nya fall i Stockholm och totalt 52 nya i hela landet. Det konstaterades att gruppen 70+ var en av riskgrupperna, vilket innebar att vi skulle hålla oss isolerade från övriga samhället i så stor utsträckning som möjligt. Vi slutade därmed att hämta barnbarnen och fick hjälp med våra egna inköp. Det blev också reserestriktioner så vi kunde inte resa ner till landet under våren som vi vanligtvis gör.

Den 8 april fyllde sonen Daniel 50 år och p. g. a. rådande restriktioner kunde vi inte fira honom med fysisk närvaro utan det blev digitalt via tjänsten ZOOM och en inspelad film från oss alla.

Den 22 april tände vi ljus och hade en liten minnesstund. Det är nu 20 år sedan Susanne lämnade oss – vi minns henne med glädje och tacksamhet!

I mitten av juni blev det åter tillåtet att resa inom landet om man var symptomfri och vi åkte ner till Danhäll, förberedde återstäl-landet av tomten efter avloppsarbeterna och firade midsommar där innan vi återvände till Vendelsö.

Under större delen av juli månad var vi nere på landet. Det gick åt tre traktorskopor grus, fem skopor matjord och tre kg gräsfrö, samt en del arbete för att återställa trädgården efter vinterns an-läggingsarbete. Vi hade också enstaka gäster och delar av fa-miljen på besök.

Lördagen den 25 juli gifte sig vårt äldsta barnbarn Isak med Sofie i St. Nicolai kyrka i Halmstad. Vi var med i den stora kyrkan under vigseln – men inte på den efterföljande bröllops-festen. Det var ett vackert och stiligt bröllop!

Årets fruktskörd blev tyvärr mindre än normal i år på grund av frosten i våras.

Vi mår efter omständigheterna bra och promenerar dagligen i vårt närområde. Oftast tar vi med oss en eller två kassar och en skräpplockare och försöker hålla rent i vårt närområde. Ofta får vi beröm av medtrafikanter och vid ett tillfälle i höst fick vi en blomma för vår ”miljöinsats”.

I mitten av november for vi ner till Danhäll, klippte gräset på tomten, rensade hänggrännor från löv och tog fram ljusstakar och julstjärnor. Det blev en fin höstvecka och vi njöt av både resan och vistelsen där nere!

I höst har vi haft plusgrader och värmerekord i södra Sverige. Det ser också ut att bli en grön jul i Vendelsö.

Mitt (Ivan) engagemang i vår omtyckta Second Hand-verksamhet har av naturliga skäl (pandemin) begränsats till årets första månader. Det är mycket stimulerande att arbeta där man känner och ser att man bidrar till att andra människor som har det svårt får hjälp och stöd på olika sätt, både i vårt närområde och ut över världen där stora behov finns.

Nu vill vi till slut önska Er en Fridfull Julhelg och ett Rikt, Gott och Välsignat Nytt År! / Elsie och Ivan [elsie@valfridsson.net](mailto:elsie@valfridsson.net) / [ivan@valfridsson.net](mailto:ivan@valfridsson.net)

Hemsida med foton: [www.valfridsson.net/ivan/](http://www.valfridsson.net/ivan/)



***Gott Nytt År!***

